



*Diepbedroefd om zijn heengaan maar dankbaar voor al  
wat hij voor ons betekend heeft melden wij u het overlijden van*

De heer

# Michel Cuvelier

echtgenoot van Marguerite Bertier (†2002)

geboren in Dikkebus op 24 oktober 1932 en van ons heengegaan  
in het WZC De Boomgaard in Langemark op 24 januari 2025.

De uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,  
zal plaatshebben op zaterdag **1 februari 2025 om 10.30 uur**  
in de **Onze-Lieve-Vrouwkerk** in de **Madonna**.

Aansluitend zullen we Michel herenigen bij zijn geliefde  
in de familiegrafkelder op de gemeentelijke begraafplaats van Madonna.

Gelegenheid tot rouwgroet na de uitvaartplechtigheid.

Voor een stil moment bij Michel bent u welkom in Rouwcenter Jonckheere vanaf  
maandag 27 januari tot en met vrijdag 31 januari telkens van 15 tot 19 uur.

Online rouwbetuiging kan via [www.rouwcenter-jonckheere.be](http://www.rouwcenter-jonckheere.be)

Rouwadressen:  
Potijzestraat 3, 8900 Ieper  
Mangelaarstraat 20, 8920 Langemark - Madonna  
Melkerijstraat 1a, 8900 Dikkebus (Ieper)

*Dit melden u met diepe droefheid:*

Dirk en Dorine CUVELIER - BOSMANS  
Marlies en Adnan CUVELIER - BUTT  
Nafisa  
Aydin  
Dries en Judith CUVELIER - DEBRAEVE  
Elenore  
Edward  
Esme  
William

Danny en Carine CUVELIER - VAN LERBERGHE

Rik CUVELIER en vriendin

*zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen;*

†Marcel en †Angèle CUVELIER - LEFEBVRE en familie,

†Frans CLAUS - †Julien CUVELIER - Martha CUVELIER en familie,

Maurits en Madeleine CUVELIER - VERHELST en familie,

Frans CUVELIER,

†André en †Cecile BERTIER - CRAEYE en familie.

*zijn broers, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten;*

De families CUVELIER - HOMEY en BERTIER - TANGHE

*Een bijzonder woord van dank voor hun inzet en goede zorgen:*

Artsenhuis De Linde,  
zijn thuisverpleging ZorgZeker,  
personeel Familiehulp,  
artsen en het personeel van het JYZ in Ieper,  
directie, personeel van het WZC De Boomgaard in Langemark.

# Michel Cuvelier

1932 - 2025

*Als je ouder wordt  
en niet meer weet waar je bent  
als je mensen ziet  
maar ze niet echt meer herkent  
als je toch blijft strijden  
om bij ons te leven  
dan hopen wij dat je de rust nu is gegeven.*